



*Kinderen en jongeren ZIJN ook de kerk!  
Net als ieder ander gemeentelid, van piepjong tot stokoud,  
maken zij deel uit van het lichaam van Christus.*

*Je moet hen dus niet zien als een apart onderdeel van de gemeente.  
Samen maken we de de kerk tot een thuisplek!*

Gespreksvragen bij Kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren:

1. Als je kijkt naar je eigen kerk, wanneer ervaar je zelf dat de kerk voor jou een thuisplek is?
2. In hoeverre werken de huidige 'mainstream' activiteiten binnen de gemeente mee aan de cultuur: 'kerk een thuisplek voor kinderen en jongeren?'
3. Hoe verhouden zich het gezin (thuis) en de kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren zich tot elkaar?
4. Als je morgen iets zou kunnen doen om het thuisgevoel in je kerk te versterken, waar zou je dan mee starten?