

# Uit de praktijk van een dorpskerk

## Britsum/Koarnjum/Jelsum: wandeling voor het goede doel

**De Protestantse Gemeente BritsumKoarnjum/Jelsum organiseerde in de Veertigdagentijd 2018 een *sneinskuier*, een zondagswandeling langs de kerken in de drie dorpen. Er was van alles te zien en te beleven. Met de kuier werd geld opgehaald voor 'Kinderen in de knel' in Colombia. Voor dit doel hadden de protestantse gemeente en basisschool 'de Swirrel' in Britsum de krachten gebundeld.**

In de kerk van Britsum kon een kijkje worden genomen in het verleden van het dorp. Een verrassend avontuur, temeer omdat een kapperszaak kon worden bezichtigd waaraan sinds het overlijden van de eigenaar vele jaren geleden niets is veranderd. En in het zogenoemde diaconiehuisje kon men zien hoe krap de ruimte was waar een gezin vroeger woonde.

Vanuit Britsum kon men wandelen of fietsen naar het volgende dorp. In de kerk van Koarnjum was een tentoonstelling van miniatuur-kerkgebouwen, gemaakt van luciferhoutjes, beschikbaar gesteld door de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Ook twee bijzondere verzamelingen (parfumflesjes en stenen) van dorpsgenoten waren te zien.

Daarna werd de kerk van Jelsum aangedaan, met knutsels die de kinderen van de basisschool hadden gemaakt voor het goede doel: Kinderen in de knel.

### Verbindingen

De formule van de *sneinskuier* is niet moeilijk. In de kerk van Britsum kon een deelnamekaartje met routebeschrijving worden gekocht voor twee euro. In alle kerken was koffie en thee, en waren gastheren en -dames aanwezig om de bezoekers een warm welkom te bieden. De kerkgebouwen konden zonder drempelvrees bezocht worden. Inwoners van de dorpen kregen de gelegenheid iets van hun hobby of passie te laten zien. De kinderen kregen ruimte om hun creativiteit te exposeren. Tegelijkertijd werd geld opgehaald voor een goed doel aan de andere kant van de wereld. Een mooi voorbeeld van hoe verbindingen kunnen ontstaan in de dorpen.

