

# Uit de praktijk van een dorpskerk

## Rolde: wat doet de dominee in de sportkantine?

**'Zin in werk: gesprekken over inspiratie en werk', zo werd het aangekondigd in de plaatselijke krant. 'Dominee Jan Bos gaat in gesprek met boerin Giske Warringa, over haar werk en haar drijfveren.'**  
**Dorpskerkambassadeur Jolanda Tuma was erbij.**

Dit openbaar interview in de sportkantine annex dorps huis in Rolde vormde de laatste van vier interviews die dominee Jan Bos hield met vier dorpsbewoners die heel verschillend werk doen: in de gehandicaptenzorg, als voetbaltrainer, als bakker en nu dus boerin Giske. Bij uitstek een voorbeeld van hoe de kerk present kan zijn in het dorp: een dominee die in de sportkantine in gesprek gaat met een inwoner van het dorp over de zin en zaligheid van haar of zijn werk. Daar wil ik bij zijn.

### Goede ervaringen

Op een maandagavond in februari stroomt de sportkantine in Rolde vol. Ik maak kennis met mijn buurvrouw. Als ik me voorstel als dorpskerkambassadeur, vertelt zij een verhaal over haar recente ervaringen met de kerk. Hoe zij, helemaal niet zo betrokken bij de kerk, kort daarvoor meehielp met de organisatie van een fancy fair van de kerk en op die manier allerlei mensen in het dorp had leren kennen. Ze is er erg enthousiast over. Dan neemt Jan Bos het woord. Hij heet iedereen welkom en vertelt wat de bedoeling is: hij zal boerin Giske vragen stellen over haar werk, over het bedrijf dat zij samen met haar man en schoonouders runt, over wat haar inspireert en wat haar zorgen baart, hoe zij de toekomst ziet en wat haar drijfveren zijn. De toehoorders worden van harte uitgenodigd vragen te stellen.

### Met hart en ziel

Het wordt een bijzonder en geanimeerd gesprek over het leven op een boerenbedrijf, over het dag en nacht betrokken zijn bij de koeien, over de gesprekken aan de keukentafel, haar werkzaamheden naast het boerenbedrijf, de verhouding tussen landbouw en natuur. Hier is een vrouw aan het woord die zich met hart en ziel inzet voor het stukje aarde dat aan haar en haar gezin is toevertrouwd. Een vrouw die kritisch kijkt naar overheid en regelgeving, die openstaat voor nieuwe ontwikkelingen en ervan geniet om ideeën om te zetten in nieuwe visies en praktijken. Jan Bos stelt goede vragen en ook het publiek neemt deel aan het gesprek. Als het gesprek is afgerond, overhandigt Jan Bos Giske een bijzonder aandenken aan deze avond: een hanger in de vorm van een vogel. Een vogel die symbool staat voor inspiratie en geestkracht.

### Inspiratie, zin en heiligheid

Na afloop blijven mensen nog even napraten. 'Ik had in het dorp zoveel moois gehoord over de vorige interviews dat ik deze avond niet wilde missen', zegt een bezoeker. Op de terugweg realiseer ik me eens te meer dat de kerk het dorp veel heeft te bieden. Niet alleen als gebouw maar ook als presentie van inspiratie, zin en heiligheid. Dat is iets wat we moeten koesteren en zichtbaar maken, als wezenlijk element van leefbaarheid in het dorp.

