

## Woorden bij een afscheid van een leven

Uit het leven van alledag zijn we hier bij elkaar  
omdat .... zo ziek is dat hij/zij niet beter kan worden.  
We staan stil bij het geschenk van leven  
dat we uit handen geven;  
een leven vol gebeurtenissen en ervaringen  
die horen bij een mensenleven.  
We zijn hier om kracht te vinden bij elkaar en bij de bronnen van ons bestaan

## Aansteken van kaars/licht

### Tekst

Bijbelgedeelte naar psalm 4

als uw antwoord  
bij mijn bidden past  
wil ik u vragen:  
waarom wint bedrog  
zo vaak van waarheid?

ik hoor u zeggen:  
verlies je niet in vrees  
zeg wat je hart hoort  
doe wat je hoop voedt  
laat mij de rest doen

overall zoekt het:  
waar gaan wij heen?  
elke morgen zal uw licht  
als vreugde op mij dalen  
mij toerusten tot vrede

### Stilte

## Woorden van afscheid

Nu het moment van afscheid nemen nadert  
omdat het leven zijn glans heeft verloren  
en het lichaam geen huis meer is om nog in te kunnen wonen,  
geven wij, Eeuwige, het leven terug.

Als een geschenk hebt u ons  
Het leven gegeven.  
Nu dit geschenk niet langer smaakt  
omdat de menselijke mogelijkheden om dit geschenk te kunnen genieten  
te beperkt geworden zijn,  
geven wij in dankbaarheid dit geschenk terug.  
Wil het opnemen in uw zachtmoedigheid.  
Zegen dit leven met het licht van uw ogen  
En met de vrede die alle verstand te boven gaat. Amen

## Zegenspreuk

Dat er vrede mag zijn  
in je hart,  
rust in je ziel  
en stilte  
in het diepst van je wezen,  
die stilte  
waarin je iets zult horen  
van de klank van de naam  
ons gegeven  
van in den beginne  
een naam die liefde is, licht en leven  
(Ton de Nooy)

---

Aangeleverd door:  
*Annie J. Hasker*  
*Geestelijk verzorger en ethicus*  
*Geestelijke verzorging en Isala Academie*