



Protestantse
Kerk

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

Kerk en Israël verbonden door gesprek en ontmoeting



Collecte
Kerk en Israël



Verbondenheid door ontmoeting en gesprek

“Door de lessen Hebreeuws ben ik veel te weten gekomen over het jodendom. Ik heb synagoges bezocht, maakte een wandeling door joods Amsterdam, maakte een sedermaaltijd mee, en bezocht gespreksavonden over bewustwording en bezinning op de relatie christendom-jodendom. Ik ben anders naar mijn eigen traditie gaan kijken. Het houdt mijn geloof levend.” (Tineke Klaassen in *Op Weg*)

De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Wat Tineke Klaassen zegt, geeft de kern van deze relatie weer: ontmoeting en gesprek.

Op weg, voorheen Kerk&Israël Onderweg, is voortdurend op zoek naar deze ontmoeting. Het laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert door aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel het geloofsgesprek in de gemeente.

Dat geloofsgesprek is ook het doel van de ‘handreiking voor een kerkbreed gesprek over Kerk en Israël’, *Onopgeefbaar verbonden*, in september breed verspreid in de gemeenten. Deze handreiking van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël wil mensen met elkaar in gesprek brengen over de onopgeefbare verbondenheid.

De jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël, het internetproject ‘De Uitdaging’, alles is gericht op ontmoeting en gesprek, op leren van de dialoog tussen joden en christenen. Om het geloof levend te houden. De opbrengst van deze collecte draagt daaraan bij.

Meer informatie op protestantsekerk.nl/collecte en protestantsekerk.nl/kerkenisrael.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op **NL 10 ABNA 0444 444 777**
t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Kerk en Israël of doneer online.



**Protestantse
Kerk**

protestantsekerk.nl | info@protestantsekerk.nl

Foto's: Jan Verburg, Rick Keus

Jaargang 20 nummer 11 | C021-6090

