



**kerk  
in actie**

Christenen in Pakistan staan  
sterker in hun geloof

# Nieuw begin voor christenen in Pakistan

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij zijn een minderheid en horen bij de armsten van het land. Veel van hen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof.



Kerk in Actie biedt samen met het theologisch seminarie van de kerk in Pakistan cursussen over discipelschap en theologie. Zowel voor studenten en voorgangers, maar ook voor tieners. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining waardoor zij sterker in hun geloof staan.

## Razza kiest opnieuw

Razza heeft veel gestudeerd maar zijn geloof speelde geen rol in zijn leven. Na

zijn master is hij gaan werken bij de overheid. Vragen van collega's over zijn geloof ontweek hij graag. Langzaam raakt hij zijn geloof kwijt. Tot het moment dat een vriend hem vertelde over de cursus die het theologisch seminarie in een dorp vlakbij organiseerde. Hij ging erheen en na een aantal lessen heeft hij opnieuw gekozen om Jezus te volgen. Nu deelt hij Jezus' liefde met andere christenen die twijfelen.

Meer informatie op:

**[kerkinactie.nl/christeninpakistan](http://kerkinactie.nl/christeninpakistan)**

*Ik was mijn geloof bijna kwijtgeraakt, maar ik ben dankbaar dat ik via OTS weer een weg naar het eeuwige leven ben ingeslagen."*

Razza

## Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

- **34 euro:** één vrijwilliger leert de basiscursus geven
- **500 euro:** organisatie van een regionale studentendag waar 200 studenten samenkomen

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie wereldwijd zendingsprojecten, zoals het seminarie in Pakistan. Helpt u mee?

Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Christenen in Pakistan of doneer online.

