

Kindernevendienst 'Feest van hoop'

Thuis en in de kerk

Als onderdeel van de campagne 'Feest van hoop' is er een programma voor de kindernevendienst. Het programma richt zich op kinderen in de leeftijd van 4 tot +/- 10. Omdat sommige gemeenten de kindernevendienst weer in de kerk organiseren en anderen nog thuis zijn er twee varianten, online en live.

Online

Voor thuis is er een kant-en-klaar filmpje dat gedeeld kan worden met (ouders van) de kinderen van de kindernevendienst. Zij kunnen dit zonder verdere voorbereiding (bijvoorbeeld) tijdens de online kerkdienst kijken. De kindernevendienst is te bekijken via onderstaande link.

[Klik hier voor de kindernevendienst 'Feest van hoop'](#)

Tip: deel de link kort van tevoren, zodat het een verrassing blijft wat er gaat komen!

In de kerk

Hieronder staat een uitgewerkt programma voor het kindernevendienst in de kerk. Het programma bestaat uit onderdelen waar je als leiding zelf invulling aan kunt geven, afgewisseld met liedjes uit de Feest van hoop-concerten van Marcel & Lydia Zimmer en Elly & Kidscrew.

Let op: Voor een goede beleving van de liedjes zijn naast een laptop een beamer, boxjes en een goede internetverbinding nodig.

Programma - Een feest van hoop

- Welkom!
 - *Heet de kinderen welkom bij deze kindernevendienst op Pinksteren. Vertel dat er vandaag een kindernevendienst is rondom een vrolijk thema, Feest van hoop, met liedjes van Elly & Kidscrew en Marcel & Lydia.*
 - *Vraag kinderen waar ze aan moeten denken bij Pinksteren en bespreek dit met elkaar.*
 - *Maak een link naar de kaars die aangestoken wordt: Pinksteren is het feest van het vuur van de Heilige Geest. Als teken dat God bij ons is steken we de kaars aan.*

- Aansteken kaars
 - *Vraag of een van de kinderen de kaars aan wil steken en neem de tijd om dat aandachtig te doen.*
 - *Maak een link naar het lied 'Door de kracht' - lied van Kidscrew over de kracht van de Heilige Geest.*

- Door de kracht - Elly en Kidscrew
 - [Elly Zuiderveld en Kids Crew: 'Door de kracht'](#)

- Pinksterverhaal
 - *Introduceer het Pinksterverhaal - 'Wat gebeurde er nou precies?'*
 - *Lee het Pinksterverhaal. Opties:*
 - *Prentenbijbel Marijke ten Cate , H11 'De heilige Geest komt'. Bij deze vertelling vind je mooie afbeeldingen die je kunt gebruiken.*
 - *Voor oudere kinderen: gebruik de Bijbel in Gewone Taal: Handelingen 2:1-24 - De tekst is niet overal even makkelijk, probeer het uit te leggen in je eigen woorden.*
 - *Toepassing: wat betekent dit verhaal nu voor jou en mij? Jezus is opgestaan en naar de hemel gegaan. Toch is Hij bij ons, omdat Hij zijn Geest heeft gestuurd. Door de Geest weten we dat we nooit alleen zijn en God erbij is, of door de Geest van God weten we dat we nooit alleen zijn, God is erbij. Dat geeft hoop! Als je je alleen voelt, als je dingen moeilijk vindt, als je ruzie hebt, maar ook in deze 'coronatijd': door de Heilige Geest is God bij je en wil Hij je helpen. De Geest geeft liefde, blijdschap, vrede.*
 - *Maak een bruggetje naar het lied 'het is Pinksterfeest'. Een vrolijk lied over Pinksteren, feest van hoop.*

- Pinksterfeest (Feest van hoop) - Elly en Kidscrew
 - [Elly Zuiderveld en Kids Crew: 'Pinksterfeest'](#)

- Gebed
 - *Inventariseer waar de kinderen voor willen bidden en danken bij het thema hoop. Waar hopen ze op en waar krijgen ze hoop van? Neem het mee in je gebed. Dank God voor de Heilige Geest en de hoop die we daardoor hebben.*

- Kom en drink - Marcel & Lydia
 - Een lied na het bidden, over de heilige Geest die God je geeft.
 - [Marcel en Lydia: 'Kom en drink'](#)

- Aan de slag
 - *Pinksteren is een feest van de hoop. 'Misschien ken jij wel iemand die je graag een beetje hoop wilt geven. Maak vandaag een mooie tekening van een duif die je aan iemand kunt geven die jij een beetje hoop wilt geven. Schrijf erbij wat je graag wilt zeggen.'*
 - *De kleurplaat is te downloaden op www.kerkinactie.nl/pinksteren (kijk bij 'materialen')*
 - *Rond af door het lied 'Kom aan boord' te beginnen.*

- Kom aan boord - Marcel & Lydia
 - [Marcel en Lydia: 'Kom aan boord'](#)

- Nooit alleen/Zo zegent Hij jou - Marcel & Lydia
 - *Intro: het laatste liedje gaat over God die met je mee gaat en je zegent. Zo ben je nooit alleen.*
 - [Zegenlied](#)

- Afsluiting
 - *Fijne Pinksteren!*
 - *Voor wie nog tijd over heeft nog het vrolijke Rainbowlied over Feest van hoop: <https://www.youtube.com/watch?v=pZ5m3eEvjRs>*