

kerk
in actie

Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen



Werk geeft Syrische vluchtelingen perspectief

Miljoenen Syriërs zijn in de afgelopen tien jaren hun land ontvlucht vanwege het oorlogsgeweld. Velen zijn terechtgekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Zo goed en zo kwaad als het kan, proberen ze een nieuw bestaan op te bouwen. Dat is lastig. Door de economische crisis en de coronapandemie is er nauwelijks werk.

Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. In Libanon is een trainingsprogramma opgezet voor Syrische vluchtelingen om te gaan werken in de thuiszorg en basisgezondheidszorg. Ze krijgen les in eenvoudige medische handelingen, communicatieve vaardigheden, kind- en ouderenzorg en mentale gezondheid. In Jordanië krijgen vluchtelingen met trainingen en een lening de kans een nieuwe start te maken als ondernemer. Niet alleen Syrische vluchtelingen worden geholpen, maar ook Jordaniërs die in armoede leven.

Met steun van Kerk in Actie startte fotograaf Ahmed een bedrijf in professionele



reclamefotografie voor de voedsel-industrie.

“De Syrische Lara zette een bedrijf op in handwerk-producten en

geeft nuttachtig andere Syrische vrouwen werk. Ook maken ze zeep en bodylotion, dat in Lara’s winkel wordt verkocht.”

Kijk voor meer informatie op kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen

“We zijn nu niet meer afhankelijk van hulp, maar zorgen zelf voor onze gezinnen.”

Lara

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

- Een basistraining voor het opstarten van een bedrijf kost **109 euro** per persoon
- Voor **145 euro** kan een kind een jaar naar school

Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. noodhulp mei of doneer online.

