

5e zondag 40dagentijd, 21 maart 2021

Ik ben er voor jou - De hongerigen eten geven

Oecumenisch leesrooster

Jeremia 31: 31 - 34

Psalm 51

Hebreeën 5: 1 - 10

Johannes 12: 20 - 33

Liedsuggesties

Lied 995 - O Vader, trek het lot U aan

Delen van het brood - Lieder ter bemoediging 6

Eten genoeg, brood om te delen - Lieder ter bemoediging 8

Een woning die zo ruim is - Lieder ter bemoediging 16

Delen - Lieder ter bemoediging 56

Heer, zeg ons dagelijks brood - Hoop van alle volken 81 (Argentinië)

Heer, zeg ons dagelijks brood en geef brood
aan wie er honger moet lijden

wie overvloed heeft: honger naar gerechtigheid.

Heer, zeg ons dagelijks brood.

Gedichten

Als je brood deelt deel je macht.

Als je macht deelt neem je deel.

Als je brood deelt deel je hart.

Als je hart deelt komt er hoop.

Als je brood deelt deel je lijf.

Als je lijf deelt word je een.

Als je brood deelt deel je pijn.

Als je pijn deelt is er trouw.

Als je brood deelt word je klein.

Als je klein wordt word je sterk.

Als je brood deelt wordt het licht.

Als het licht wordt komt het goed.

Als je brood deelt word je brood.

Als je brood wordt word je mens.

Herman Verbeek (uit: Zangen van zoeken en zien, 620)

op kerkliedwiki opgenomen met toestemming van de Stichting Verbeekfonds.

Ambassadeurs van de hoop

Laten we ons gezonden weten
als de handen van de hemel,
die zich vouwen rond de aarde.

Om luiken te openen,
waar uitzicht ontbreekt,

om harten te verwarmen,
waar de kilte toeslaat,

om handen te vullen
van wie beroofd zijn,

om tranen af te wissen
die blijven stromen,

zelfs om te spreken
waar iedereen zwijgt
en wegstijgt.

Laten wij ons geroepen weten
om van elkaar gediend te zijn.
Wat een handvol brood
al niet kan doen....

Sytze de Vries (uit: Medemens 2)

Je voedt niet zoveel monden

Je voedt niet zoveel monden
met zaden van het veld
of kruimels voor de honden
en veel te weinig geld.

Een jongen loopt te venten
met broden en met vis.
Van al die rijen mensen
weet niemand wie hij is.

alleen de mensenvisser
herkent hem zo te zien,
gelooft, beaamt : hij is er!
God heeft in hierin voorzien.

Vijfduizend monden voeden
- keer tien keer tien keer tien -
is delen van het goede
waar God in heeft voorzien.

René van Loenen - te zingen op melodie Liedboek 605
uit: Project ZEVEN, wegen van barmhartigheid 2021-2022, Roos van Culemborg.

Muziek luisteren

[bron: www.steunpuntliturgie.gkv.nl]

Brich dem Hungrigen dein Brot, BWV 39 - J.S. Bach

- Deze cantate werd geschreven bij de lezing van de gelijkenis van de rijke en de arme Lazarus. De tekst benadrukt hier dat hulp aan minderbedeelden een uiting is van het dankzeggen voor dat wat je zelf van God ontving.
- Geluidsopname

<https://www.youtube.com/watch?v=yV25KhUH1BE>

- Tekst en korte toelichting

https://www.eduardvanhengel.nl/werken/BWV_39

Altijd welkom - Kinga Bán. Van het album 'Uit liefde'

tekst: Christa Schenderling, muziek: Jelmer van der Veer en Kinga Bán.

- Geluidsopname

<https://www.youtube.com/watch?v=UNMyuglNrcg>

- Tekst

<https://www.musixmatch.com/lyrics/Kinga-B%C3%A1n/Altijd-Welkom>

Video

[bron: www.steunpuntliturgie.gkv.nl]

Op pad met de broodprater

Geert Poels wordt broodpater genoemd. Iedere nacht haalt hij brood op en brengt dat rond. Niet bij betalende klanten, maar bij mensen die het niet kunnen betalen. 'Je moet een bepaalde mate van gestoordheid hebben om dit te kunnen doen', zegt hij. Waarom 'gestoord'? 'Je komt toch een hoop pijn tegen! Ik doe het 's nachts want het is werk dat het daglicht niet verdraagt. Omdat de mensen zich kapot schamen.'

Poels is in als deze video wordt opgenomen 84 jaar.

- Video

<https://www.youtube.com/watch?v=F4fRaIX9xdo>

- Zie ook

<https://www.gerritpoels.nl/>