

## 3e zondag 40dagentijd, 7 maart 2021

Ik ben er voor jou - De vreemdeling onderdak bieden

### Oecumenisch leesrooster

Exodus 20: 1 - 17

Psalm 19: 8 - 15

Romeinen 7: 14 - 25

Johannes 2: 13 - 22(25) - Jezus in de tempel/ tempelreiniging

### Liedsuggesties

Lied 860 - Gij die ons hebt geschapen (m.n. vers 3)

Lied 997 - ... en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land

<https://www.youtube.com/watch?v=1UdsEq84Cv4> (Engelse versie)

Lied 998 - Gij hebt uw vrienden eens bijeengeroepen (of Hoop van alle volken 83, met een iets andere tekst)

Lied 1001 - De wijze woorden en het groot vertoon

De Emmaüsgangers - Lieder ter bemoediging 55

### Gebeden

Voor hen die verloren lopen

God, wij vragen u:

vind hen die verloren lopen,  
die, gescheiden van hen van wie ze houden,  
over grenzen moeten gaan,  
uit hun land en weg van hun geboortegrond  
die niet meer weten waarheen.  
Vind hen, God,  
gij die altijd hen die verloren raakten zoekt  
en beschermt zoals een kloek haar kuikens.

God, wij vragen u:

laat hen die onder ons wonen,  
die zich vreemden voelen, ontworteld,  
een veilig woonplaats vinden,  
waar hun geschiedenis wordt gerespecteerd  
hun vaardigheden worden erkend  
zodat ze zonder vrees kunnen leen.

Laat ons, God, hun nieuwe thuis zijn  
open ons hart voor hen.

(uit: Medemens 4)

## **Gedichten**

### **Redding**

Er zal nooit, nergens  
een begin van redding zijn  
als niet ten minste één mens zegt  
'hier ben ik'  
en ziende om zich heen  
zoekt of er nóg een is, nog twee of drie  
met vonken licht 'hier ben ik'  
in hun ogen.

In diepe nacht - geen ster te zien  
geen engelenzang te horen -  
zullen zij gaan  
om wat misschien nog kan,  
te hopen valt, te redden is

één vluchtkind kantje boord  
voorgoed geboren

Huub Oosterhuis (uit: Medemens 6)

### **Voor alle keren**

Voor alle keren  
dat we onze deur gesloten hielden  
een aandacht hadden,  
vragen wij:  
geef ons een nieuwe kans,  
God.

Voor alle keren  
dat we iemand uitsluiten,  
buiten onze kring plaatsen,  
vragen wij:  
doe ons opnieuw beginnen,  
God.

Voor alle keren  
dat onze woorden onherbergzaam zijn,  
hard, minachtend en veroordelend,  
vragen wij:

geef ons een nieuwe kans,  
God.

Voor alle keren  
dat de vreemdeling in ons midden  
gewond wordt door muren  
van wantrouwen en vooroordelen,  
vragen wij:  
doe ons opnieuw beginnen,  
God.

Gij, groter dan ons hart,  
geef ons een nieuwe ruimte.  
Vernieuw ons hart.  
doe ons opengaan voor elkaar  
in uw naam.  
Amen.

Marinus van den Berg (uit: Medemens 2)

### **Zoals ook jij**

Die ander -  
geen vreemde,  
een mens als jij,

een mens  
even kwetsbaar,  
even breekbaar,

een mens  
even hunkerend  
naar licht en geluk,

ontzie hem,  
doe hem geen pijn,  
een mens als jij

zie naar hem om,  
doe hem recht,  
een mens als jij,

leven wil,  
leven zoals ook  
jij wilt leven.

(uit: Medemens 2)

## **Muziek luisteren**

[bron: [www.steunpuntliturgie.gkv.nl](http://www.steunpuntliturgie.gkv.nl)]

### **le maggen hier altijd henkommen - Daniel Lohues**

- Een lied over gastvrijheid, geborgenheid en veiligheid voor als het nodig is. 'Kroep hier mar fijn eben weg as 't weer te gek wordt daar'. Van de CD Sowieso (2020)
- Geluidsopname

<https://www.youtube.com/watch?v=oCqgF0iMIKY> (lied 7)

- Tekst

<https://www.lohues.nl/teksten/>

### **Lied van Hagar - Stef Bos**

Een lied over Hagar. De Bijbelse hagar/ Een andere Hagar? In ieder geval Hagar, de vluchteling. Van de CD In een ander licht, liederen bij mensen uit de Bijbel. 2010, in opdracht van de NCRV.

- Geluidsopname <https://www.youtube.com/watch?v=43WsHJieHs0>
- Tekst [https://www.stefbos.nl/page/Liedteksten/detail/2322/lied\\_van\\_Hagar\\_2019](https://www.stefbos.nl/page/Liedteksten/detail/2322/lied_van_Hagar_2019)