

Veertigdagentijd 2021, 17 februari t/m 3 april 2021

Ik ben er voor jou - zeven werken van barmhartigheid

Liedsuggesties

- Lied 568a en 568b - Ubi caritas
- Lied 598 - Als alles duister is
- Lied 973 - Om voor elkaar te zijn uw oog en oor
- Lied 774 - Ik ben, zegt Gij, de eerste en de laatste
- Lied 1007 - Brood zal ik geven (naar de zeven werken van barmhartigheid)
- Slechts het brood dat wij te eten gaven zal ons verzadigen - Tullia Colsalvatico / Bernard Huijbers, Lied 145 uit: Zangen van Zoeken en Zien

- Geluidsopname (met tekst):

<https://youtu.be/d7IEpJyigXg>

Ook te zingen als canon https://kerkliederwiki.nl/Slechts_het_brood_dat_wij_te_eten_gaven

Kerkmuziek bij De Zeven Werken van Barmhartigheid

De Stichting Centrum voor de Kerkzang (www.kerkzang.nl) verzorgt een uitgave waarin nieuw muziekmateriaal wordt aangeboden bij de thematiek van de Zeven Werken van Barmhartigheid. Het boekje bevat:

- Een nieuw lied van Martin de Geus en Dirk Zwart, 'De Heer komt mee met elke vluchteling', geschikt voor samenzang en tweestemmig koor.
- Een nieuw motet van Dirk Zwart, 'Alles wat u gedaan hebt voor de minste van mijn mensen', voor vierstemmig koor en orgel, in Engelse anthem-stijl.
- Een koorgebed van Henk de Winter en Dirk Zwart, 'Zegen, Heer, wie voor U zingen', naar keuze eenstemmig of driestemmig te zingen voor het begin van een dienst.
- Drie liedbewerkingen van
 - Lied 529 en 530 (samenzang en driestemmig koor, door Wouter van Belle)
 - Lied 1007 (solo, combo, door Wim Ruessink).
- Het motet 'Daarom: wees barmhartig' van Melchior Franck (vierstemmig koor a capella).
- Magnificat en Nunc Dimittis in d van Thomas Attwood Walmisley (vier-/vijfstemmig koor en orgel, in het Engels en in een nieuwe Nederlandse vertaling).
- Een orde van dienst voor vespers, en suggesties om een volledige evensong in het Nederlands te zingen.

Informatie en bestellingen: bureau@kerkzang.nl of via de website kerkzang.nl.

Algemene suggesties

[bron: www.steunpuntliturgie.gkv.nl]

Meer achtergrondinformatie over de werken van barmhartigheid:

<https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/w/werken-van-barmhartigheid>

Kunst:



Meester van Alkmaar, *De Zeven Werken van Barmhartigheid* (1504)

Dit is een van de bekendste afbeeldingen van de werken van barmhartigheid. Het is in feite een beeldverhaal: voor elk van de werken een aparte afbeelding. Twee dingen vallen op. Allereerst: het gaat om gewone stadstaferelen. Vervolgens: op nagenoeg elke afbeelding komt in het publiek één en dezelfde persoon voor die qua kleding wat uit de toon valt; hij bekijkt wat er gebeurt, éénmaal kijkt hij je als kijker aan.

Link <https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-2815>

Doe suggesties

Suggesties voor gemeenteleden om wekelijks aan te werken, ieder maakt zijn eigen kunstwerk, die worden tentoongesteld in kerk.

Maak een eigen serie kunstwerken over/rond de 7 werken van barmhartigheid: schilderen, tekenen, collage, foto's, playmobil, lego

- **Maak een eigen kunstwerk**
 - gemeenteleden van alle leeftijden kunnen meedoen
 - maak een collage, bv. aan de hand van teksten en foto's uit de media
 - maak een schilderij of tekening n.a.v. een van de werken van barmhartigheid
 - maak een gedicht
 - alle kunstwerken worden tentoongesteld in de kerk, of via een beamer online getoond aan de gemeenteleden

- **Maak een vlog**
 - opdracht speciaal voor jeugdgroepen, catechisatie en gezinnen met tieners
 - maak samen een filmpje over de Zeven Werken van Barmhartigheid, waarin je laat zien hoe je Jezus' opdracht in deze tijd kunt uitvoeren. Je mag helemaal zelf invullen hoe je dat doet. Denk aan uitbeelden van situaties, een vlog of een interview (met mensen die hulp nodig hebben of organisaties die hulp bieden, denk aan asielzoekers of vluchtelingenwerk, een dakloze, Stichting Present).
 - Maak een filmpje over alle werken van barmhartigheid of kies er een uit.
 - Denk goed na waarover het filmpje moet gaan.
 - verdeel de taken: wie bedenkt het script, wie filmt, wie monteert?

- **Maak een eigen tentoonstelling**

- Met lego of playmobil of met poppen kun je de Zeven werken van Barmhartigheid maken. Zet ze mooi naast elkaar neer. Of
- doe maak eerst het ene werk, maak er een paar foto's van en ga dan naar het volgende werk. Van alle foto's kun je misschien een filmpje maken, of een fototentoonstelling.



- Zoek en lees het (oude) stripverhaal van **Suske en Wiske - De zeven snaren**

Muziek luisteren

Heinrich Schütz, Seid barmherzig, SWV 409 * * *

- Geluidsopname

<https://www.youtube.com/watch?v=bMHATk8vkBk>

- tekst uit Lucas 6: 36 - 42

[https://www.cpd.org/wiki/index.php/Seid_barmherzig_SWV_409_\(Heinrich_Sch%C3%BCtz\)](https://www.cpd.org/wiki/index.php/Seid_barmherzig_SWV_409_(Heinrich_Sch%C3%BCtz)) (duits / engels)