



Protestantse
Kerk

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

Voor iedereen een kerk

Collecte
Pionieren

Een kerk voor iedereen

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn.

Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt.

De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan, nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de omgeving. Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk geloof waar iedereen welkom is. Mensen komen er zowel door de week als op zondag samen. De bezoekers die komen zijn veelal mensen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Pioniersplek Seinpost Slinge is maatschappelijk betrokken. Met verschillende activiteiten zet ze zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam.

De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want 'oude' en nieuwe kerken hebben elkaar nodig.

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerk.nl/pionieren

*“Wij bouwen aan een
gemeenschap in geloof
en leven. Waar je zelf
in staat en uit mag
putten, hoop je ook
dat een ander daar-
door aangeraakt mag
worden”*

pionier Seinpost Slinge



Maak uw bijdrage over op **NL 10 ABNA 0444 444 777** of geef aan de collecte t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Pionieren.



**Protestantse
Kerk**

info@protestantsekerk.nl | www.protestantsekerk.nl

Foto's: Seinpost Slinge | Jaargang 20, nummer 5 | C021-6030

