



De komst van vluchtelingen en migranten biedt naast diaconale uitdagingen ook kansen voor ons kerk-zijn. U kunt uw kerkgebouw openstellen. Ook kunt u contact leggen met migrantenkerken en samen met hen de Bijbel lezen. Misschien krijgt u vragen van vluchtelingen die gedoopt willen worden.

Gastvrij kerkgebouw

Uw kerkgebouw biedt een gouden kans om vluchtelingen een gastvrije en veilige plek te geven. Staat uw kerk in de buurt van een AZC? Wellicht hebben vluchtelingen behoefte aan een plek waar zij naar binnen kunnen lopen voor een praatje, een kop koffie of even stilte. In de kerk kunt u ook taallessen en dergelijke aanbieden. Overleg hierover met het COA. Christelijke vluchtelingen en migranten voelen zich vaak het beste thuis in kerkdiensten in hun eigen taal, aansluitend bij hun cultuur. Vaak organiseren zij zich in zogenoemde 'migrantkerken'. Mensen van een migrantenkerk kunnen u ook benaderen met

een verzoek om in uw kerk kerkdiensten te houden.

Tip: De Vrijheidskerk in Alkmaar opende het Freedom House voor een praatje en taallessen: <https://www.kerkinactie.nl/actueel/2019/03/superstoer-dat-je-meedoet-in-het-taalcafe>

Als vluchtelingen christen worden en/of gedoopt willen worden

De laatste jaren is er een groeiende groep asielzoekers die zich bekeert tot het christelijke geloof en gedoopt wordt. Stichting Gave heeft hierover een brochure gemaakt: www.gave.nl/doopadvies. Mensen die vanuit een ander geloof christen zijn geworden, kunnen - als zij moeten terugkeren naar het land van herkomst - te maken krijgen met ernstige geloofsvervolging. De IND kan twifelen aan de oprechtheid van een bekering en dat kan een reden zijn om een asielaanvraag af te wijzen. De Protestantse kerk heeft een commissie die gesprekken voert

met bekeerlingen om een 'second opinion' te geven over de geloofwaardigheid van de bekering. Advocaten kunnen hiertoe contact opnemen met de afdeling gemeentecontacten: 030-8801880.

HANDELINGEN 8 vs 2:

“Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem, zodat allen verspreid werden over Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen.”

Leg contact met migrantenkerken / interculturele kerken

Volgens onderzoek woont er ongeveer een miljoen christenmigranten in Nederland. Hoewel contact leggen niet altijd gemakkelijk is en er grote verschillen kunnen zijn in cultuur, theologie en geloofsbeleving, mogen we elkaar herkennen als broeders en zusters in Christus. Hen ontmoeten kan niet alleen verrijkend zijn, maar ook leiden tot vormen van praktische samenwerking. Als u contact wilt leggen met een migrantenkerk kunt u het beste beginnen met persoonlijk contact in de vorm van een kennismakingsbezoek. Deze geloofsgemeenschappen zijn meestal bijzonder gastvrij en stellen belangstelling van 'gewone' Nederlanders zeer op prijs. Daarom is een kennismakingsbezoek aan een kerkdienst een goed begin. Op zoek naar zo'n geloofsgemeenschap bij u in de buurt? Kijk dan op: www.interculturelekerken.nl.

De Protestantse Kerk heeft een stappenplan op haar site om contact te leggen: www.protestantsekerk.nl/migrantenkerken. In enkele gevallen is de samenwerking zover gegaan dat migrantenkerken protestantse of Rooms-Katholieke kerkgebouwen hebben aangekocht.

Lees samen met migranten de Bijbel

Steeds vaker lezen Nederlanders en migranten samen in een groepje de Bijbel. Dat is ontzettend leuk, zinvol en spannend. Maar niet altijd makkelijk. Er zijn bijvoorbeeld grote verschillen in cultuur en taal. Hoe pak je dit het beste aan? En welk materiaal kun je

gebruiken? Kijk op:

www.bijbellezenmetmigranten.nl.

Hoe kunnen onze acties aansluiten bij de behoeften van vluchtelingen?

Niet alle hulp die we goedbedoeld aanbieden, is behulpzaam. Soms geeft het mensen het gevoel afhankelijk te zijn, en schaamt men zich daarvoor. Net zoals u zich ongemakkelijk zou voelen als u hulp van anderen zou moeten accepteren waarop u niet zit te wachten. Verwacht niet van vluchtelingen dat ze alle hulp dankbaar accepteren. Het beste is respect tonen en een veilige setting creëren waarin mensen op verhaal kunnen komen en hun behoeften durven kenbaar maken. Zie ook de vraag over omgaan met cultuurverschillen.

Hoe gaan we om met cultuurverschillen?

Vluchtelingen zijn mensen met een andere culturele achtergrond die vanuit een noodsituatie naar ons land gekomen zijn. Het is belangrijk dat je je allereerst bewust bent van je eigen waarden en normen. Vervolgens kun je proberen de waarden, normen en gedragscodes van de ander te leren kennen. Ten slotte bepaal je hoe je met de verschillen omgaat. (Drie Stappen Methode Pinto).

Tip: volg de training van de Protestantse kerk www.protestantsekerk.nl/training.

Zo ga je toch niet met elkaar om!

JOHANNES 4 vs 7,9:

Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: 'Geef mij wat te drinken.' ... De vrouw antwoordde: 'Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!' Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.

**kerk
in actie**

Postbus 456
3500 AL Utrecht
T (030) 880 14 56

info@kerkinactie.nl
www.kerkinactie.nl
IBAN: NL 89 ABNA 0457 457 457