

Contact met christenen uit andere culturen in Nederland

Elke zondag vinden er in Nederland kerkdiensten plaats in minstens 75 talen. In veel interculturele kerken spreekt men nog de moedertaal en gebruikt men nog gewoonten van het moederland. Migranten die al langer in Nederland wonen (zoals Surinamers, Molukkers) beschouwen zich vaak niet meer als migrantenkerken en worden in het Nederlands gehouden.

Interculturele kerken zijn geloofsgemeenschappen van christenen, die vanuit een andere cultuur naar Nederland zijn gekomen of hun familie. In deze kerken komen christenen met diverse etnische achtergronden bij elkaar, met veel saamhorigheid en vaak een sterk geloof. Ze zijn enorm verschillend in geloofsuitingen en spiritualiteit. Naar schatting zijn er meer dan 800.000 christenen uit niet-Europese landen in Nederland en 500.000 uit Europese landen. Samen dus 1,3 miljoen.

Het kan heel verrijkend zijn om kennis te maken met een interculturele kerk. Zeker wanneer je in je eigen woonplaats een christelijke migrant kent, die lid is van een interculturele kerk. Laat het eerste doel niet een gezamenlijke viering zijn. Daarmee overvraag je jezelf en de interculturele gemeente. De volgende tips kunnen helpen:

Tips om contact te leggen met interculturele kerken (migrantenkerken)

Ga eerst naar de interculturele kerk toe

- Ga eerst eens op bezoek bij een interculturele kerk. Deze zijn te vinden op www.migrantenkerken.nl.
- Ga liefst met twee of drie mensen, dan kunt u na afloop ervaringen delen. Stel open vragen en stel een eigen oordeel over vreemde ervaringen uit.
- Leg van tevoren contact: liefst telefonisch, eventueel via sociale media. Vraag wanneer en waar de kerkdienst gehouden wordt en of er vertaling aanwezig is.
- Neem de tijd voor uw bezoek. Houd er rekening mee dat diensten in migrantenkerken soms langer duren dan in een gemiddelde Nederlandse kerk, soms wel drie uur. Waar men in Nederlandse gemeenten elkaar ontmoet en koffie drinkt na de kerkdienst, wordt er bij interculturele kerken vaak ook met elkaar gegeten, vooraf of na afloop van de dienst. Het is vaak een feest van ontmoeting van mensen, die van heinde en ver komen.
- De gastvrijheid is meestal groot. Men waardeert het zeer wanneer er aandacht en interesse is voor hun geloofsgemeenschap.
- In sommige kerken is het vanzelfsprekend dat een gast het woord krijgt om een getuigenis te geven vanuit de Bijbel. Dit doet men dikwijls om de gast te eren. Je hoeft het niet te doen. Stel jezelf kort voor en maak duidelijk waarom je komt. Bijvoorbeeld: eenvoudige belangstelling om medechristenen te leren kennen. Schep geen grote verwachtingen.

Nodig hen uit in uw eigen kerk

- U kunt hen daarna uitnodigen om uw kerkdienst eens te bezoeken. Als u weet wanneer men komt, kunt u ervoor zorgen dat ze zich extra welkom voelen.
- Spreek een kwartier voordat de kerkdienst begint af. Dan is er tijd om te wennen. En als er gezocht moet worden, is men niet te laat.
- Laat de predikant hen welkom heten. In niet-Westerse culturen hebben leiders meer aanzien

en wordt een welkom van de predikant als zeer eervol ervaren.

- Misschien is het nodig dat iemand de dienst voor hen vertaalt.
- Zorg dat ze de lezingen in hun eigen bijbel kunnen meelesen.
- Misschien willen ze iets vertellen tijdens of na de dienst over hun eigen gemeente of land van herkomst. Bespreek dit vooraf.
- Misschien willen ze een lied zingen. Zorg dan voor een vertaling of toelichting.
- Als u eerst bij hen op bezoek bent geweest, zult u zich meer bewust zijn van de verschillen. U kunt hier uitleg over geven.
- Neem de tijd om na afloop na te praten, minstens met een kop koffie erbij.

Het contact verdiepen

- Als u het contact wilt verdiepen, zou u met een groep gemeenteleden van beide kerken samen kunnen eten. Tijdens de maaltijd kunt u elkaar beter leren kennen. Spreek over alledaagse dingen (wonen, werken, gezondheid, familie). Zorg voor een warme sfeer en extra verwennerij. Gastvrijheid is belangrijk. De ander voelt zich welkom door de inzet van de gastheer en gastvrouw.
- Doe samen iets praktisch: voedselbank, ondersteunen statushouders, bezoek aan AZC.
- Ga met een groep samen bijbel-lezen en hierover napraten. Geschikte bijbelgedeelten zijn te vinden op www.kerkinactie.nl/bijbelstudies.
- Als u een gezamenlijke viering wilt organiseren, kies dan voor een zangdienst, waarin de liederen toegelicht worden. Dat is voldoende. Een gezamenlijke viering hoeft niet het einddoel te zijn. Vaak blijkt samen vieren toch lastig.
- U kunt er ook voor kiezen dat in beide kerken eenzelfde lezing wordt gehouden, eenzelfde lied wordt gezongen, of dat er een voorwerp wordt uitgewisseld die de verbondenheid tussen beide gemeenten benadrukt (bijvoorbeeld een kaars).
- Of organiseer een jongerendienst met veel muziek, waar jongeren uit beide gemeenten voor worden uitgenodigd.
- Ook kunt u een zanggroep uitwisselen.
- Richt u niet alleen op zondagse vieringen, maar denk ook aan andere bijeenkomsten.
- Het gaat vooral om aandacht voor elkaar en meeleven met elkaar.
- Hou er rekening mee dat er ook hulpvragen kunnen komen. Laat merken dat je bereid bent te helpen, ook als je nog niet goed weet hoe. Laat vooral merken dat je de relatie met de ander belangrijk vindt.

Omgaan met verschillen:

- Heb respect voor elkaar: sta open voor andere gewoontes en denkbeelden, veroordeel niet, accepteer dat de ander zichzelf mag zijn.
- Wees uzelf: u hoeft uw eigen gewoontes en denkbeelden niet weg te cijferen. Vertel er openhartig over, dat geeft ook ruimte.
- Wees nieuwsgierig naar de ander: durf open vragen te stellen zonder oordeel.
- Wees bescheiden in uw verwachtingen en geef het contact niet te gauw op.

Meer informatie:

- Protestantse Kerk in Nederland, Simon de Kam, s.dekam@protestantsekerk.nl, verbindend specialist interculturele kerken vanuit Kerk in Actie.

Wat zou het mooi zijn als iedere Protestantse Kerk in Nederland, zich verbonden zou voelen met één interculturele kerk in Nederland!