

# Liturgiesuggesties uit Zambia

## Lied Er is niemand zoals Jezus

Zambia

A - ke - kho O - fa - na No - je - su, A - ke - kho O - fa - na No  
There's no one, there's no one like Je - sus, there's no one, there's no one like

Je - sus, A - ke - kho O - fa - na no - je - su A -  
Je - sus. There's no one, there's no one like Je - sus, there's

ke - ko O - fa - na Na - ye. Sa - ham - ba, ham - ba Lu - tho, Sa -  
no one, there's no one like him. I walked and walked here, there, I

fu - na, fu - na Lu - tho, Sa - ji - ka, ji - ka Lu -  
sought and sought, here, there. I turned a - round here,

— tho, A - ke - ko O - fa - na na - ye.  
there There's no one there's no one like him.

## **Gebed vanwege hiv-aids**

V: We zijn allemaal getroffen door hiv/aids;

A: **We zijn het lichaam van Christus.**

V: We zijn familieleden verloren;

A: **Genees onze lichamen.**

V: We zijn vrienden en burens kwijt geraakt;

A: **Genees onze harten.**

V: We missen gemeenteleden en collega's;

A: **Genees onze ziel.**

V: We stellen ons vertrouwen in U.

A: **U bent Emmanuel,**

**U bent God Met Ons.**

**U zult ons nooit verlaten, nooit in de steek laten.**

**U bent bij ons tot het einde der tijden.**

(Fulata L. Moyo, Malawi, and Musa W. Dube, Botswana. In: *Africa Praying: A Handbook on HIV/AIDS Sensitive Sermon Guidelines and Liturgy*, ed. Musa W. Dube, World Council of Churches, 2003, p.44.)