



Protestantse Kerk

Retouradres: Postbus 8504, 3503 RM Utrecht

Aan de (wijk)kerkenraden van de Protestantse Kerk
in Nederland

Datum
Stille Week 2020

Ons kenmerk
2020-17dh

**Dienstenorganisatie
Protestantse Kerk**

Kerk en Werk

Joseph Haydnlaan 2a,
Postbus 8504, 3503 RM Utrecht
Telefoon (030) 880 18 80
info@protestantsekerk.nl
www.protestantsekerk.nl
KvK nr: 30258482
IBAN: NL74 INGB 0652 9150 00
BIC: INGBNL2A

Behandeld door
D. Haze
Telefoon (030) 880 1426
d.haze@protestantsekerk.nl

Geachte broeders en zusters,

*Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,*

zingt dichter Willem Barnard in lied 556 van het Liedboek. Een lied dat geschreven is om de Stille of Goede Week voor Pasen mee te beginnen.

*Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.*

Deze week gedenken we de diepe weg die Jezus is gegaan. De weg van lijden en sterven. Op de Paasmorgen vieren we zijn verrijzenis. Hij is onder onder ons.

De Stille Week is beklemmend stil dit jaar. De wereld wordt geteisterd door het coronavirus. Ook ons land wordt er op ongekende schaal door getekend. We beleven de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. We horen verhalen van mensen die ziek worden. Veel mensen voelen zich eenzaam en bang. Er is pijn, omdat mensen elkaar niet kunnen opzoeken. Daklozen hebben het zwaar. We denken aan de vluchtelingen in de kampen, die geen thuis hebben. Er is grote economische onzekerheid, mensen verliezen hun inkomen. En dan te bedenken dat dit nog weken gaat duren.

Het valt niet mee om in deze omstandigheden de lofzang te zingen. Voor Jezus was dit niet anders. Nadat Hij met zijn leerlingen de lofzang gezongen had, ging hij de nacht in.

| Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

De coronacrisis stelt werkers in de kerk voor nieuwe uitdagingen. We denken aan de vele actieve gemeenteleden en aan onze ‘beroepskrachten’, predikanten, geestelijk verzorgers, categoriale predikanten, kerkelijk werkers en pioniers. Het is bijzonder te zien hoe velen het werk energiek en met verve oppakken. We zijn hier zeer van onder de indruk! Het moderamen raadt gemeenten aan om te kiezen voor een online vorm van vieren. U heeft daar massaal gehoor aan gegeven. Wij danken u hiervoor! Wij willen u vragen om deze vorm van vieren vol te houden, ook in de Stille Week, met Pasen en in de tijd hierna, zolang als dit volgens de richtlijnen van de overheid nodig is.

Uw werk in en voor de kerk brengt echter ook grote zorg met zich mee. U kunt zelf besmet raken of anderen besmetten. Het doet zeer dat u slechts beperkt pastoraal aanwezig kunt zijn aan het ziekbed, sterfbed of bij de uitvaart van een gemeentelid. Elke dag horen we verhalen vanuit de praktijk en beseffen we hoe zwaar uw werk juist nu is.

Ook in deze tijd is het onze roeping om als kerk een vindplaats van geloof, hoop en liefde te zijn. We zijn dit door daar te zijn waar God ons roept en de lofzang gaande te houden. De vertrouwde vormen hiervoor zijn ons nu uit handen geslagen. Het is bijzonder om te zien hoe mensen in en buiten de kerk op creatieve wijze naar elkaar omzien en hulp bieden. We zijn blij met de massale medewerking aan #nietalleen. Op creatieve wijze geeft u inhoud aan onderlinge liefde en zorg.

De beperkende maatregelen zullen zeker nog wel weken gaan duren. Hierdoor wordt iedereen beperkt in zijn of haar gebruikelijke doen en laten. Dit kan onderlinge spanningen veroorzaken. Laten we in deze niet eenvoudige situatie elkaar elkaar dragen in gebed, mildheid en liefdevolle aandacht. Draag ook uw voorgangers in gebed. Dat zij de moed en inspiratie zullen blijven vinden om in deze crisistijd de lofzang gaande te houden en u tot zegen te zijn.

In deze Stille Week zien we uit naar Pasen, het feest van de opstanding van Jezus Christus, de gekruisigde. Lijden en dood is Hij niet uit de weg gegaan. *‘Alles wat over ons geschreven staat, gaat Gij volbrengen deze laatste dagen.’* Hij is ons in alles gelijk geworden, onze schuld heeft Hij gedragen. Op paasmorgen vieren we dat zijn nabijheid verder reikt dan het graf. Als opgestane Heer draagt Hij de wonden van het lijden met zich mee. Hij gaat ons als de Levende voor.

*Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.*

Zo gaan we op weg naar Pasen. Ons wordt de lofzang in de mond gegeven, ook in de nacht.

Een gezegende Stille Week en een troostvol Paasfeest toegewenst.

Namens het moderamen van de Generale Synode,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Batenburg', with a horizontal line underneath.

ds. Marco Batenburg, preses

A stylized handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. de Reuver'.

dr. R. de Reuver, scriba