

[gebed bij de maaltijd]

**Brood des levens**

We zijn dankbaar voor de zaaitijd en de oogst,  
voor de vreugde van het eten,  
want U Heer bent onze gast.

En we erkennen nederig dat onze tafel is gedekt met veel meer  
dan wat we ons dagelijks brood kunnen noemen.

Ja, Heer, we kunnen niet leven bij brood alleen.

Geef ons in Uzelf het brood des levens.

Verander onze overvloed in offers  
opdat er genoeg zal zijn voor iedereen.

Amen

(uit *Aan tafel! Koken voor groepen in de kerk*, Han Wilmink, bestellen via [www.protestantsekerk.nl/webwinkel](http://www.protestantsekerk.nl/webwinkel))