

Na de kerkdienst

Het 'open huis' gaat na de dienst gewoon verder.

* Natuurlijk is er koffie na de dienst. Nodig mensen er expliciet voor uit. Is er iets lekkers bij de koffie? Iets speciaals? Veel gemeenteleden bakken graag iets voor deze bijzondere zondag.

* Zorg voor heldere informatie over de gemeente (één of meer folders). Waar kan iemand terecht die meer wil weten?

* Denk eens aan een 'ontmoetingstafel' voor gasten en nieuwkomers waar ook een gastvrouw/-heer aanwezig is en mensen kunnen aanschuiven die graag anderen willen leren kennen.

* De predikant staat bij de uitgang om mensen te begroeten en doet volop mee aan het koffiedrinken na afloop.

* Is er mogelijkheid om te reageren? Staat het e-mailadres van de voorganger op de kerkbrief? Plus een uitnodiging om te reageren?

Sommige gasten en nieuwkomers vertrekken meteen; een kerkdienst is meer dan genoeg. Ga wel in gesprek na afloop, wellicht op een later moment: hoe vond je het?

Als mensen willen blijven voor de lunch en eventuele andere activiteiten van de startzondag/kerkproeverij, houd dan bij die activiteiten rekening met mogelijkheden voor de gasten. Te denken valt aan:

1. Een rondleiding door de kerk, waarbij uitleg is over doopvont, avondmaalsstel en wat er nog meer te zien is aan bijzonderheden. Vooral bij oude, historische kerken valt er vaak veel te vertellen. Gasten mogen uiteraard even op de preekstoel staan. Denk van tevoren na over wat je wilt vertellen. Wat is dopen? Wat vieren we als we avondmaal vieren? Ga vooral in gesprek en laat mensen ook vragen stellen over wat ze zien. Welke teksten hangen er in de kerk? Waar staat het kruis voor? Waarom collectezakken en een collecte?
2. Een preeknazit. Gasten en uitnodigende gemeenteleden gaan samen met de predikant in gesprek. Goede vragen zijn: wat vond je ervan, kun je een eerste indruk geven? Wat is blijven haken? Waar heb je vragen over? Wat kon je meemaken, wat niet? Heb je tips? Laat gasten en gemeenteleden op alle vragen gelijkwaardig antwoord geven. Het gaat er niet alleen om dat de gasten worden uitgehoord. Gemeenteleden hebben ook hun ervaringen en indrukken. Dan blijkt dat gasten niet alleen staan met hun vragen en ervaringen, en dat het verschil tussen hen en reguliere kerkgangers minder groot is dan zij wellicht denken.
3. Een (meditatieve) wandeling : vooral geschikt als de kerk in een mooie omgeving staat. Er zijn allerlei opties: begin met een kwartier in stilte wandelen. Geef een vraag mee voor onderweg, over het thema van de preek.
4. De kerk biedt meer dan kerkdiensten. Er zijn ook allerlei activiteiten door de week. Laat daarvan iets zien aan de gasten en kies dan voor activiteiten die ook voor hen interessant kunnen zijn. Te denken valt aan:
 - een serie filmavonden met nagesprek
 - een introductie cursus christelijk geloof, Alpha (www.alpha-cursus.nl), de basicursus geloven 7+1 (www.7plus1.nl/), of een cursus 'oefenen in levenskunst' (www.oefeninlevenskunst.nl)
 - thema-avonden over opvoeden
 - gesprekken bij de maaltijd over maatschappelijke thema's of zingevingsvragen. 'Je hoeft niet gelovig te zijn om mee te doen' is een goede zin. Zie hiervoor ook het materiaal rond de

maaltijd dat wordt aangeboden bij 'activiteiten jaarprogramma'

- meditatiecursus /meditatieve wandeling
- een bijbelcursus: introductie op de Bijbel voor dummies.

Veel hangt af van uw lokale situatie en context. Neem uw vorming- en toerustingsaanbod onder de loep en kies zorgvuldig.

Tip

Zet alle toegankelijke, interessante mogelijkheden op een rijtje op één aantrekkelijke, goed verzorgde flyer en geef die aan iedereen mee, niet alleen aan de gasten en nieuwkomers. Ook aardig om uit te delen aan mensen die niet aanwezig waren bij de Kerkproeverij.